



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ηράκλειο, 23 Μαρτίου 2023

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές,

Με υπερηφάνεια γιορτάζουμε και φέτος την επέτειο της επανάστασης του 1821 και τιμούμε τους ήρωες που πολέμησαν για την ελευθερία. Η 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, συμβολίζει για εμάς τους Έλληνες το πιο σημαντικό γεγονός της νεότερης ιστορίας μας, τον ξεσηκωμό του ελληνικού έθνους εναντίον του τουρκικού ζυγού, έναν ξεσηκωμό που στόχευε και οδήγησε στην απελευθέρωση και τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Χωρίς να υπολογίσουν οι υπόδουλοι Έλληνες τη δύναμη του αντιπάλου και το αρνητικό διεθνές περιβάλλον για τις επαναστάσεις, ξεσηκώθηκαν και αγωνίστηκαν από τη μια άκρη του ελληνισμού ως την άλλη. Πίστεψαν στον εαυτό τους και με βασικό όπλο την αγάπη για την πατρίδα και την επιθυμία της λευτεριάς θέλησαν να κάνουν το θαύμα και να απαλλαγούν από τον κατακτητή. Και, αν σήμερα εμείς μπορούμε και πατάμε σε ελληνικά χώματα ελεύθερα, είναι γιατί οι πρόγονοί μας πότισαν τα χώματα αυτά με το αίμα τους, είναι γιατί “έχουμε αγώνες πατρικούς, έχουμε θυσίες”, όπως γράφει ο Μακρυγιάννης στα Απομνημονεύματά του.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ομοψυχία που επέδειξαν οι Έλληνες του 1821 προς τον κοινό σκοπό θα ήταν αδύνατη αν δεν είχαν καταφέρει να διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα στα 400 χρόνια της σκλαβιάς. Με το αίσθημα των συνεχιστών της βυζαντινής αυτοκρατορίας και της αρχαίας Ελλάδας και με τη γλώσσα και τη θρησκεία να αποτελούν τα δυνατά συνεκτικά τους στοιχεία, κατάφεραν να μην αφομοιωθούν από τους Οθωμανούς. Στη διατήρηση της εθνικής συνείδησης και τη διαφύλαξη των εθνικών ιδανικών συνέβαλαν καθοριστικά οι φωτισμένοι δάσκαλοι, που βοήθησαν το Γένος να συνειδητοποιήσει την υπόστασή του και δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για τις επαναστατικές ιδέες της Φιλικής Εταιρείας.

Όλοι οι σύγχρονοι Έλληνες, αλλά ιδιαίτερα εμείς, οι άνθρωποι της εκπαίδευσης οφείλουμε, με περηφάνια και σεμνότητα, να φροντίζουμε να διατηρούμε τις αξίες και τα ιδανικά μας. Οι πράξεις μας θα πρέπει να στοχεύουν σε έναν κόσμο καλύτερο, για εμάς, για τα παιδιά μας και για τους άλλους. Γνωρίζουμε καλά πως το σχολείο αποτελεί πάντα το θεμέλιο της ανάπτυξης, της προόδου και της αναγέννησης. Έχουμε χρέος, λοιπόν, να αγωνιζόμαστε για την προάσπιση της ελευθερίας, την προστασία της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας και τη διατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ